

Hoorspel "Labyrinth in Lan-fang"

Het ongelooflijke is gebeurd: dankzij trouwe bezoeker van het eerste uur Harry Amerongen heeft RechterTie.nl de beschikking gekregen over het hoorspel "Labyrinth in Lan-fang".

Hoewel ik wist dat er rond 1960 een hoorspel was gemaakt van een Rechter Tie-verhaal, had ik nooit gedacht dat te kunnen achterhalen. Dankzij de moderne techniek en de speurzin van Harry (die zich een waardig navolger van Rechter Tie betoont) zijn alle negen delen nu als mp3-bestand beschikbaar.

Vermoedelijk is het hoorspel uitgezonden door de VARA aangezien de schrijver van het script daar vanaf 1933 in dienst was. Het moet tussen 1957 en 1959 zijn uitgezonden: het boek kwam in 1957 uit en een van de acteurs, Daan van Ollefen, is in 1959 overleden.

Het lijkt Harry en mij een aardig idee om de trouwe lezers van deze nieuwsbrief de gelegenheid te geven het hoorspel op CD te bestellen. Dat doet echter twee vragen rijzen:

- 1) Hebt u daar behoefte aan?
- 2) Hoe zit het met copyright?

Hebt u een antwoord op een van deze vragen (maar vooral de tweede), laat het mij dan weten: webmaster@rechtertie.nl.



Hoorspel in negen delen van ongeveer een half uur

- Deel 1: Magistraat Tie en zijn mannen trekken naar het eenzame Lan-fang
- Deel 2: Rechter Tie tart de tiran Tjièn
- Deel 3: Rechter Tie gaat tot de aanval over
- Deel 4: De geheimzinnige moord op de oude generaal Ting
- Deel 5: De geheimzinnige doolhof op het landgoed van de gouverneur
- Deel 6: Op zoek naar het verdwenen meisje Witte Orchidee
- Deel 7: De kluizenaar gekleed in kraanvogelveren
- Deel 8: De moord in de gesloten kamer en het geheim van de gouverneur
- Deel 9: Het geheim van de doolhof

Script

Sallo de Vries jr.

Rolverdeling

Schrijver: Wam Heskes (zie foto linksonder)

Dramatis Personæ

Hoofdfiguren

Rechter Tie: Louis de Bree (zie foto rechts)
Wachtmeester Hoeng: Dries Krijn
Ma Joeng: Jan van Ees
Tao Gan: Hans Veerman
Tsjiao Tai: Dick van 't Sant



Personen, betrokken bij de Moord in de Verzegelde Kamer

Ting Yi: Johan Wolder
Woe Feng: Paul van der Lek

Personen, betrokken bij Het Verborgene Testament

Mevrouw Yü: Fé Sciarone (zie foto)
Mevrouw Li: Mien van Kerkhoven-Kling
Yü Tsjie: Peter Arjans



Personen, betrokken bij Het Onthoofde Meisje

Fang: Frans Somers
Zwarte Orchidee: Eva Jansen

Anderen

Korporaal Ling: Rudy West
Orolaktsjie: Dries Krijn
De jager: Dries Krijn
Kluizenaar: Gijsbert Tersteeg



Niet in Dramatis Personæ opgenomen bijfiguren

Bewaker: Tom Hakker (?)
Gevangenenbewaarder: Donald de Marcas
Raadsman: Huib Orisand
Archivaris: Daan van Ollefen
Eigenaar wijnhuis: Rudy West

Alle namen zijn geverifieerd als zijnde bekende hoorspelacteurs behalve Tom Hakker (als ik zijn naam tenminste goed verstaan heb).

Rechter Tie en het geheim van de wierrookklok



33. Maar laat ik u meteen vertellen dat hij wel geprobeerd heeft om mij om te kopen! Hij bood me een grote som geld als ik vanmiddag bij de vergadering in zijn voordeel wilde adviseren. Hwa maakte nog een toespeling die ik niet begreep, namelijk dat een van mijn naaste verwanten het geld misschien wel hard nodig had. Hij doelde natuurlijk op mijn schoonvader. Hoe dan ook, ik heb zonder bedenken geweigerd.' 'Juist,' zegt de Rechter, 'meneer Hwa, wilt u mij even naar buiten volgen? Ik wil u een paar dingen vragen.' Op de gang gekomen zegt Rechter Tie op strenge toon tot de reder: 'Meneer Hwa, u bent schuldig aan ongeoorloofde woeker, omkoperij en een poging tot machtsmisbruik tegenover mevrouw Ho. Dat is meer dan genoeg om u achter de tralies te brengen en voor goed een einde te maken aan uw laaghartige praktijken. Hebt u iets tot uw verdediging aan te voeren?'



34. Als de reder Hwa Min blijft zwijgen, zegt Rechter Tie: 'U bent schuldig aan woeker, omkoping en machtsmisbruik, en u zult daarvoor zeker gestraft worden. Maar op het ogenblik zoeken we een moordenaar. De feiten schijnen erop te wijzen dat de moord is gepleegd om half vijf. Ik heb echter reden om aan te nemen dat hij veel eerder werd gepleegd. U was vroeg in de middag in de tuin van Ho, en ik geloof niet dat een eerloos man als u zou terugschrikken voor een moord.' Hwa Min valt op zijn knieën en roept uit: 'Ik zweer u dat ik er niets mee te maken heb, Edelachtbare. De andere vergrijpen geef ik toe. Ik ben een heel zwak mens.' 'U had zeker een motief om mevrouw Ho te vermoorden en de schuld op Fung te laten vallen,' vervolgt de Rechter. 'Op die manier schakelde u twee lastige getuigen uit, die u hadden kunnen aanklagen van een poging tot machtsmisbruik tegenover een getrouwde vrouw. Maar ook als u onschuldig bent aan deze misdaad, staat u er heel slecht voor, meneer Hwa. U kunt daarom maar beter een eerlijk antwoord geven op mijn vraag: Hebt u Ho ingelicht over de verhouding tussen zijn vrouwen de schilder Fung? Sta op en antwoord!' Hwa Min komt overeind en zegt onderdanig: 'Het is waar, Edelachtbare. Ik praatte mijn mond voorbij tegenover Ho, ongeveer een week geleden. Hij was ontzettend kwaad.'