

Marco Huysmans

法官狄

RECHTERTIE.NL

Op 4 juni 2003 verscheen de eerste nieuwsbrief van RechterTie.nl. Ik beschouw dat als de officiële geboortedag van deze website, hoewel de registratie van de domeinnaam al plaatsvond op 3 oktober 2000.

De website stelde op dat moment nog niet zo heel veel voor. Pas toen Thomas van Gulik mij in april 2003 belde om te vragen of ik op de website bekendheid zou willen geven aan de nieuwe uitgave van de Rechter Tie-romans door Uitgeverij Ravenberg Pers, begon ik echt nieuwsgierig te worden naar de man Van Gulik. Dat resulteerde eerst in het starten van de nieuwsbrief en in de jaren daarna tot de explosieve groei van de website tot wat hij nu is.

Accentverschuiving

Dit 99^e nummer van de nieuwsbrief verschijnt exact tien jaar na het eerste nummer. Daarmee breekt een nieuwe periode aan in het bestaan van de website. Ik ga in de toekomst meer aandacht geven aan het internationale broertje, de website Judge-Dee.info. Daar hoort ook bij dat de nieuwsbrief voortaan *newsletter* gaat heten en in principe in het Engels verschijnt. Alleen voor typische Hollandse onderwerpen zal ik misschien nog terugvallen op het Nederlands. Van de ene kant jammer, want ik houd van mijn moerstaal. Van de andere kant is het prachtig dat er zoveel internationale belangstelling bestaat voor onze grote landgenoot, Robert van Gulik.

Aanbiedingen

Het is vandaag dus feest hier in Huize De Graspeel. Om u een klein beetje mee te laten delen in die feestvreugde, heb ik twee speciale

aanbiedingen voor de lezers van deze nieuwsbrief. Voor beide geldt een jubileumprijs van 99 euro. Het idee daarachter is dat u de nieuwsbrief zodoende met 1 euro per nummer waardeert en *en passant* een mooi verzamelobject met blijvende (en misschien wel stijgende) waarde verkrijgt. En dat is mooi meegenomen in deze onzekere tijden, nietwaar?

Aanbieding 1

Van de luxe editie van *The Hot Springs of Odawara* zijn 50 exemplaren vervaardigd plus tien *hors commerce*. De nummers 1-5 waren bestemd voor nauw betrokkenen. De nummers 11-50 zijn bijna uitverkocht dankzij de grote belangstelling onder u, mijn trouwe lezers. En de nummers 6-10? Die heb ik in Shanghai na afloop van de conferentie op 20 april laten signeren door dochter Pauline van Gulik, kleindochter Marie-Anne Souloumiac en vertaalster Shiye. Als trouwe lezer krijgt u de eerste gelegenheid om een van deze super-de-luxe exemplaren te bemachtigen.

Aanbieding 2

Van de luxe editie van *Robert van Gulik 1910-2010* waren destijds al snel geen exemplaren meer verkrijgbaar. Voor de zekerheid had ik er echter een paar achtergehouden, maar dat bleek uiteindelijk niet nodig te zijn. Twee van die exemplaren, de nummers 27 en 28, doe ik vandaag in de verkoop waarbij mijn trouwe lezers uiteraard voorrang krijgen.

First come, first serve

Als u belangstelling hebt, mailt u uw wensen naar webmaster@rechtertie.nl. Bedenk: *first come, first served*; en op = op.

Welkom [Achtergrond](#) [Bibliografie](#) [Chronologie](#) [Curiosa](#) [Markt](#)

Welkom

Deze webplek is gewijd aan Rechter Tie, de Chinese detective uit de historische romans van de Nederlandse diplomaat en schrijver Robert van Gulik (1910-1967).

Binnenkort zal deze website worden uitgebreid met informatie over de **nieuwe uitgave** van alle Rechter Tie-Mysteries door Uitgeverij Ravenberg Pers.

Deze webplek in opbouw is een idee van [Marco Huysmans](#). Commentaar is van harte welkom.

202 Judge-Dee.info

Welkom

Rechter Tie
Robert van Gulik (1910-1967) werkte grote bekendheid als sinoloog, diplomaat en schrijver. Hij bracht een deel van zijn jeugd in Nederland-Indië door, waar hij werd gefascineerd door de Chinese schrifttekens op de stempelstukken van de Chinese winkels. Zo ontstond zijn belangstelling voor de Chinese cultuur. Hij studeerde sinologie in Leiden en Utrecht waar hij op 23-jarige leeftijd de graad van doctor in de Letteren behaalde. Hij trad in de diplomatieke dienst en bekleedde getuende zijn posten met succes in Indonesië, Oostenrijk, zijn laatste levensjaren was hij Nederlands ambassadeur in Tokio. Hierofaan verwijft hij met zijn Rechter Tie-detectiveromans waarvan de eerste in 1958 verscheen. Hij overleed op 53-jarige leeftijd in Den Haag.

Rechter Tie
Robert van Gulik baseerde zijn Rechter Tie-romans op een historische magistrat genaamd Di Renjie (狄仁杰) die in de Tang-dynastie van het oude China leefde (618-705 na Chr.). Als magistrat was hij niet alleen rechter, maar tegelijkertijd ook stadsbestuurder en hoofd van de politie. In deze positie liete hij als meester-detective, bijgestaan door vier trouwe assistenten, een aantal ingewikkelde moordzaken op scherpzinnige wijze op. Rechter Tie werd de Chinese overleving van Sherlock Holmes of Magriet. De Rechter Tie-romans zijn in 38 banden verschenen in 25 verschillende talen en er zijn over de hele wereld miljoenen exemplaren van verkocht.

Tien jaar RechterTie.nl (2003-2013)
Op 4 juni 2003 verscheen de eerste nieuwsbrief van RechterTie.nl. Ik beschouw dat als de officiële geboortedag van deze website, hoewel de domeinnaam al plaatsvond op 3 oktober 2000. De website stelde op dat moment nog niet zo heel veel voor. Pas toen Thomas van Gulik mij in april 2003 belde om te vragen of ik op de website bekendheid zou willen geven aan de nieuwe uitgave van de Rechter Tie-romans door Uitgeverij Ravenberg Pers, begon ik echt nieuwsgierig te worden naar de man Van Gulik. Dat resulteerde eerst in het starten van de nieuwsbrief en in de jaren daarna tot de explosieve groei van de website tot wat hij nu is. Vandaag, op 4 juni 2013, verschieft het 99^e nummer van de nieuwsbrief voortaan "newsletter" gaat heten en in principe in het Engels verschijnt. Alleen voor typische Hollandse onderwerpen zal ik misschien nog terugvallen op het Nederlands. Van de ene kant jammer, want ik houd van mijn moerstaal. Van de andere kant is het prachtig dat er zoveel internationale belangstelling bestaat voor onze grote landgenoot, Robert van Gulik.

The Hot Springs of Odawara
Ter gelegenheid van de conferentie The Dutch Masters: Robert van Gulik's place in contemporary Chinese Culture die op 20 april werd gehouden in Shanghai, heeft RechterTie.nl een boekje gepubliceerd, het bevat het essay The Hot Springs of Odawara dat Robert van Gulik schreef in 1966, na een reis naar de Japanse badplaats Odawara. Naast de originele Engelse versie is ook een Chinese vertaling opgenomen die speciaal voor dit boekje is gemaakt door professor Shiye van Shanghai Normal University. De afbeelding is van de luxe versie die in een optiek van slechts 50 genummerde en gesigneerde exemplaren is verschenen en nog maar zeer beperkt leverbaar is. Van de gewone versie zijn voorlopig voldoende exemplaren voorradig. Voor meer informatie over het boekje zie [nummer 31](#) van de nieuwsbrief. Ook kunt u details bekijken van het ontwerp van het boekje, en u kunt het [online bestellen](#).

Di Renjie kaartspeel
Di Renjie is een dobbelspeel voor twee tot zes spelers waarbij het